

Indianen

Bijlage 1 Brief van Joseph

Hallo, kinderen in Nederland,

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Joseph, ik ben 10 jaar en Indiaan. Mijn familie en de andere families van onze stam wonen al meer dan 200 jaar in een reservaat. Een reservaat is een gebied wat we gekregen hebben van de Amerikaanse regering. Dit gebied is onze leefruimte. We mogen er wonen en werken. We wonen in een soort stacaravan, maar dan zonder wielen. Het is moeilijk om werk te vinden in dit gebied. Jagen op bizons is niet mogelijk, omdat er geen bizons in ons reservaat wonen. Veel van mijn stamgenoten leven van het toerisme. We maken allerlei voorwerpen en die verkopen we aan de toeristen. Veel Indianen hebben problemen. Ze vinden dat ze niet meer vrij mogen zijn. Om hun verdriet te vergeten, gebruiken sommige Indianen drugs of alcohol. Indiaanse kinderen moeten van de regering naar Amerikaanse scholen en moeten Engels leren spreken.

Ik zit ook op school. Met een busje gaan alle kinderen uit ons reservaat op maandag naar een school in een stad buiten ons reservaat. Omdat het te duur is en te ver om elke dag te reizen, moeten we daar de hele week blijven. Het is vreselijk op die school. Veel kinderen lachen ons uit. Ze vinden dat we er raar uit zien en dat ons Engels ook raar klinkt. Logisch, thuis spreken wij gewoon onze eigen indianentaal. Er zijn al stammen die hun eigen scholen gaan starten. Op die scholen zitten alleen indianenkinderen. Ze krijgen les in hun eigen taal en leren over hun eigen cultuur. Maar je begrijpt, het is erg duur om zo'n school te beginnen. Bovendien krijg je ook geen diploma. Het is dus moeilijk om dan naar een vervolgschool te gaan. Wat moet ik doen? Weten jullie een oplossing? Schrijf me, want ik ben wanhopig!

Joseph